



Cykelrute 2 fra Skarrild

	KM
Kirkepladsen	0
Th ad Hovedgaden og Sdr Ommevej	0,6
Th ad grusvej v.(Klubhus-Stadion)	2,9
Tv ad asfaltvej og straks efter th til Skarrildhus	0,3
Skarrildhus til P-plads ved Sdr Ommevej	0,4
Th ad Sdr Ommevej	0,3
Tv ad Clasonsborgvej	2,1
Tv ad Bæktoftvej	2,7
Th ved ved kryds i skoven (gul pil)	1,2
Tv ved asfaltvej	1,4
Th ad Hovedgaden	0,4
Tilbage i Skarrild IALT	12,3

Kortudsnit er reproduceret i.h.t. tilladelse
 © Kort & Matrikelstyrelsen (215)

Cykelrute 2 fra Skarrild

Skarrildhus – fugle –12,3 km



Det Gamle Kommunekontor

Hvad ser man på turen

På turen kommer man igennem et typisk midtjysk hede og plantage landskab.

Plantagerne er endnu domineret af høje granbevoksninger, men i forbindelse med at Danmarks Lærerforening overtog ejendommen Skarrildhus som kursus ejendom, er der indenfor de seneste år på de tidligere landbrugsarealer etableret nyplantninger bestående af bøg, eg og andre løvtræer.

SKARRILD KIRKE

Ved start eller slut på turen fra Kirkepladsen i Skarrild bør man gå ind og se kirken. En udførlig information om denne og om flyvergravene på kirkegården kan købes i kirkens våbenhus.

TUREN I PLANTAGEN

På det første stykke efter Skarrild Stadion går vejen langs med Skjern å. Der er flere steder opsat skilte med ”Fiskeret”. Det er bestemt umagen værd at følge skovvejene mod nord disse steder, for at opleve nogle meget flottedeudsigter ud over åen mod nord.

På begge sider af vejen ses hedestrækninger med gyvel og enebær.

FUGLE I PLANTAGEN

Der findes en mængde forskellige fugle i skoven. Her skal nævnes fra forsommerens fuglekor:

Solsort, sangdrossel, stillids, musvit, dompap, blåmejse, sortmejse, bogfinke, grønirisk, skovdue, gærdesmutte, fuglekonge, skovpiber, gransanger, løvsanger, gøg, fluesnapper, havesanger.

På de åbne strækninger høres gulspurv, hvid og gul vipstjert, sanglærke, landsvale, og med lidt held vibe.

Om efteråret er det særligt flagspætte, skovskade, grønspætte og en sjælden gang ravn, man lægger mærke til.

SKARRILDHUS

De karakteristiske røde bygninger med sort, glaseret tegltag har ikke altid set sådan ud. Det hele startede i 1840 som datidens store industrieventyr. Således blev det første uldspinderi i Hammerum Herred opført af holsteneren Nis Clason. Clasons borg, der også havde farveri og valkeri, drevet med vandkraft fra Karstoft å. I 1846 blev indrettet en klædefabrik og i 1893 en papirfabrik på stedet.

I 1913 blev fabriksdriften opgivet, og direktør Fr. Lausen fra Århus Oliefabrik overtog i 1917 stedet og lod det gamle fabriksanlæg rive ned. I stedet opførtes en tidssvarende avlsgård med en statelig hovedbygning. Parken blev omlagt og forskønnet, og der var traktørsteder, som var et yndet udflugtsmål for egnens beboere.

Efter Danmarks Lærerforenings overtagelse er der blevet gjort yderligere for forskønnelse, og i 1994 anlagde det daværende Ringkøbing amt et langt omløbsstryg gennem parken. Dette er til glæde for Skjernå laksen, som gennem stryget får mulighed for at nå gydepladser højere oppe ad vandløbet. Men stryget giver også parken nogle helt specielle kvaliteter med vandet brusende hen over stenbanker og med dekorative broer. - Se oversigtskort i parken nær ved opstemningen af Karstoft å.



Efter besøget på Skarrildhus, går turen videre ad Clasons borgvej. Efter at være drejet mod nord ad Bæktoftvej passerer flere vandløb: Karstoft Sønderkanal, Karstoft å og et par hundrede meter længere mod nord, Ronnum bæk.